

## Vraag het aan Morya



### Laat de ander zichzelf worden

“Je kan niet samenleven met iemand en voortdurend andere waarden tot in de diepte beleven, zo iets is bijna niet haalbaar. Maar als je in die openheid leeft, in die verstandige openheid dat de ander zichzelf mag zijn, wie hij ook is, kan het wel. Dat hangt dan van jouw houding af.

Wel is het zo dat je geduld moet kunnen hebben met jezelf en met de ander. Eis niet van die ander dat hij wordt zoals jij, maar eis dat hij zichzelf wordt en zich ontplooit, weliswaar op een rustige manier, maar weet ook dat, in de ontwikkeling die hij kent, een aantal zaken heel mooi kunnen zijn en waardeer dat.

Het is dat wederzijdse vertrouwen, die waardering die er moet kunnen zijn. Dat kan zich uiten in verschillende richtingen, en dat kan heel mooi zijn.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”  
(uit hoofdstuk 2: ‘De weg van verinnerlijking’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 141

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---